

De échte zeemansmissie

Scheepsbemanningen zijn over het algemeen blij om bezoek van ‘de zeemansmissie’ te ontvangen. Eindelijk iemand die belangstelling toont voor hen i.p.v. de lading, hun geld of papieren. Een uitnodiging voor de zeemansclub, om er tegen lage kosten even uit te zijn, is dan ook welkom. Er is tevens behoefte aan kaartjes voor de mobiele telefoon en die heeft een vertegenwoordiger van de zeemanskerk vrijwel altijd bij zich.

Toen ik mij onlangs aan boord van een schip meldde, werd er tot mijn verbazing niet zo enthousiast gereageerd. Er werd me verteld dat er al mensen van de ‘seamen’s mission’ aan boord waren. Dit kon ik mij niet voorstellen omdat we ’s ochtends met elkaar altijd duidelijke afspraken maken wie waar heengaat. Om het na te vragen wie er nou aan boord waren werd met een walkie talkie verbinding gemaakt met de controlekamer. Na enig navragen bleken er JeHoVa-getuiges aan boord te zijn die hun tijdschrift ‘de wachttorens’ in tientallen talen kwamen brengen. Zij hadden zich voorgesteld als de zeemansmissie. Het bezoek van ondertekende werd daarom nu maar aangekondigd als afkomstig van de ‘real seamen’s mission’, de echte zeemansmissie. Om eerlijk te zijn was ik best een beetje trots.

Dominee Leon Rasser