

Gezellig

Voor iemand met een hekel aan kerstversiering, is Nederland een geweldig land om te wonen. Om stijlvol kerst te vieren moet het immers eerst Sinterklaas geweest zijn voordat de klokken, ballen en bomen tevoorschijn mogen komen. En na uiterlijk vier weken moet alles weer opgeruimd zijn.

Als koopvaardijpredikant maak ik het anders mee. Zo is het op het moment dat ik dit stukje schrijf 18 oktober. Vandaag was ik op bezoek op een schip dat al volop was gedecoreerd. De bemanningsleden kwamen allemaal uit de Filippijnen. Het was dit najaar voor het eerst dat ik een recreatieruimte in kerstsfeer aantrof.

In het eerste jaar dat ik koopvaardijpredikant was, verbaasde ik me over deze manier van doen. Vanaf toen ben ik gaan bijhouden op welke dag ik voor het eerst een versierd schip aantrof. Het recordjaar is 2004. Toen bezocht ik op 11 oktober al een schip met kerstklokken op de deuren.

Een keer vroeg ik een Filippijnse zeeman in de maand februari (!) tot wanneer de kerstviering aan boord van zijn schip zou blijven hangen. Hij antwoordde dat het eigenlijk al opgeruimd had moeten zijn. Ze vonden het schip met alle versieringen er echter zoveel gezelliger uit zien dat ze er maar steeds niet toe kwamen. Hij zei dit op zo'n ontwapenende manier dat ik sindsdien geen enkele hekel meer heb aan gekleurde, knipperende en voor een deel kapotte lampjes en plastic bomen die met de beste wil van de wereld niet op een spar lijken. En om maandenlang vrijwel dagelijks op indringende wijze schriftelijk een 'Merry X-mas' te worden toegewenst: het stoort mij niet!

Dominee Leon Rasser