

Maritiem pastoraat in de praktijk

Houdbaarheidsdatum

Na meer dan 15 jaar namens de zeemansmissie scheepsbezoeken te brengen, mag ik me op sommige terreinen zo langzamerhand wel een beetje als specialist beschouwen. Zo denk ik dat ik het 'zee-engels' goed beheers. Volgens mij is er bij die taal maar 1 regel en dat is om met een zo'n klein mogelijk aantal woorden dingen zo duidelijk mogelijk te zeggen.

Toch was ik onlangs mijn hoofd aan het breken over wat een zeevarende mij probeerde te vertellen. Hij had net een inspectie van de brandblussers achter de rug toen ik met hem in gesprek raakte. Het ging op een gegeven moment over zijn huis. Hij vertelde me dat hij bij zijn moeder woonde. Zijn vader was 'expired'... Hij zei dit woord niet zo duidelijk en ik vroeg het hem te herhalen. Langzaam verscheen mij toen een beeld voor ogen van de brandblussers die vervangen moeten worden.....

Het hoekje omgaan, tussen 6 planken liggen, het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, de mogelijkheden om de dood fantasierijk te beschrijven zijn groot. Maar dat je lichaam op een gegeven moment de uiterste houdbaarheidsdatum heeft bereikt, zo had ik het nog nooit gehoord!

Leon Rasser