

Kerken kijken in het buitenland

Heel wat mensen die op vakantie gaan, besteden een deel van de tijd aan het bezoeken van kerken. Het zijn niet alleen mooie en bijzondere gebouwen, je kunt er ook even lekker rustig zitten. Minstens zo belangrijk is dat de toegang gratis is.

Ergens is dit oneerlijk omdat alleen de mensen die financieel in staat zijn om vakanties te houden van dit voordeel kunnen profiteren. Wie op vakantie gaat naar Kroatië, kan als lid van de PKN echter zonder schuldgevoel de kerk van de 'Heilige Catharina' bezoeken. Dit vanwege een voorval in de zeemanskerk. Dit is een onderdeel van de kerk waar iedereen aan bijdraagt door de solidariteitskas.

Op een avond gaat mijn telefoon. Als ik opneem klinkt er onmiddellijk de paniekerige stem van een kapitein die ik die ochtend heb bezocht. 'Father Leon, you need to help me urgently! I am in very deep trouble'. Zo rustig mogelijk vraag ik wat het probleem is. Het blijkt dat er op de officiële laptop van het schip een boodschap van de politie is te lezen. Hij begrijpt niet wat er staat. Nog vervelender is dat ondanks het herhaaldelijk aan- en uitzetten van de computer, de boodschap niet verdwijnt en geen enkele toets het meer doet. De kapitein bekent ook dat hij een film op de computer aan het zetten was zonder er voor te betalen.

Gelukkig wist ik me een nieuwsbericht te herinneren over een groep criminelen die via het internet computers binnendringt. Zij slagen er op vernuftige wijze in om de computer onbruikbaar te maken en op het scherm een melding te laten zien die zogenaamd van de politie is. Als er een hoge 'geldboete' wordt betaald naar een buitenlandse bankrekening zal de blokkade worden opgeheven.

Zo goed en zo kwaad mogelijk probeer ik de kapitein dit uit te leggen. Daarna pleeg ik overleg met mijn 'computerneef' die ik gelukkig in mijn familie heb. Samen stellen we een bericht op met instructies om het virus van de computer te verwijderen. Deze sturen we naar een andere computer aan boord. Als ik de volgende ochtend mijn eigen e-mailberichten lees, tref ik een uitnodiging aan om nogmaals aan boord te komen.

Aan boord blijkt dat de kapitein mij heeft laten komen om te vragen hoe hij mij kan bedanken. Hij zei: 'Als je me gisteren had gezegd dat ik 1000 dollar had moeten betalen om het probleem op te lossen, had ik dit zonder aarzelen betaald'. Het vaste antwoord dat wij geven is de vraag om de lokale kerk te steunen.

Dan begint de kapitein een uitgebreid verhaal over de kerk waar zijn vrouw al meer dan 40 jaar in het koor zingt. De priester had een oproep gedaan om de versleten kerkbanken te vervangen. Hij had meegewerkt aan de geldinzamelingsactie en wist daardoor precies wat een kerkbank kost. Zijn vrouw had al een beetje zitten zeuren maar nu wist hij het zeker: De kerk van de Heilige Catharina zal van hen een complete kerkbank krijgen.

Mocht u de kerk vinden en ziet u er van de zomer splinternieuwe banken staan dan kunt u bedenken: De bank waarop ik zit is mede mogelijk gemaakt door de PKN!

Leon Rasser