

## Trots op de voedselbank

Met de vraag of we nog wel trots op Nederland kunnen zijn nu vele mensen zijn aangewezen op hulp van de voedselbank, lijkt iedereen het zwijgen te worden opgelegd. Sinds kapitein Peter Smith van de GPS Falcon contact opnam met het zeemanshuis van Amsterdam vraag ik mij af of dit helemaal terecht is. Hij vertelde dat er veel te veel eten aan boord was. Er hoefde namelijk, tegen de verwachting in, geen personeel ingehuurd te worden om pijpleidingen op de zeebodem te leggen. Binnen enkele weken zou de houdbaarheidsdatum van het voedsel bereikt zijn en hij wilde het eten niet weggooiden. Hij vroeg zich af of het zeemanshuis misschien een bestemming wist.

Het gevolg van zijn verzoek was dat het 9-persoonsbusje twee keer volgeladen naar de voedselbank is gereden. Daar werd verbaasd en enthousiast gereageerd op de bijzondere buslading. Tijdens het inladen kwam aan de orde dat het schip ook maandenlang in Roemenië had gelegen. Toen ik opmerkte dat ze daar misschien wel nog blijer zouden zijn geweest met al dat eten, schudde de kapitein met zijn hoofd. Hij zei dat het in Roemenië niet mogelijk is om zomaar voedsel aan land te brengen. Zoiets staan de autoriteiten daar niet toe en dus moet alles weggegooid worden.

Nadenkend over zijn antwoord werd ik plotseling een beetje trots op de Nederlandse voedselbank!

Leon Rasser