

Veiligheid

Als scheepsbezoeker namens het Zeemanshuis van Amsterdam struikel ik op het terrein van een overslagbedrijf van brandstoffen bijna over een stalen balk. Deze zag ik pas op het laatste moment, omdat mijn sinds kort verplichte veiligheidsbril vol zat met regendruppels. Toen ik deze er af probeerde te vegen met de mouw van mijn jas werden de plastic glazen nog ondoorzichtiger.

Onwillekeurig vroeg ik me af of ik 112 zou mogen bellen als ik hier mijn benen zou hebben gebroken. Het is namelijk verboden om op het terrein mijn mobiele telefoon te gebruiken.

Tot mijn verbazing krijg ik een antwoord op deze vraag als ik bij het hek van de onbemande uitgang aankom. De intercom lijkt niet te werken. Zo stiekem mogelijk til ik mijn bril een beetje op om beter te kunnen zien of ik wel op de goede knop heb gedrukt. Dan zie ik een geel geplastificeerd papier, waarop valt te lezen dat de installatie 'out of order' is. Om door het hek te kunnen kan ik telefonisch (!) contact opnemen met de bewaking. Om het telefoonnummer goed te kunnen lezen zet ik mijn bril nu maar helemaal af. Hoewel de bewaker dit door een camera moet hebben kunnen zien, doet hij zonder problemen het hek open. Eenmaal buiten de poort voel ik me plotseling een heel stuk veiliger.

Dominee Leon Rasser