

Schuilplaats

Toen de bemanning van de Just Fritz III in het Israëliische Ashdod lag te laden, zagen zij tot hun verbazing plotseling raketten door de lucht vliegen. Deze verbazing sloeg bijna om in paniek toen ze zagen dat de havenarbeiders zich onmiddellijk naar schuilkelders begaven. Waar moesten zij naar toe? Misschien was het vooral bedoeld om iedereen te kalmeren maar bij elke luchtaanval beval de kapitein iedereen zich naar de machinekamer te begeven.

Toen het schip in Amsterdam aankwam, zat de schrik er bij de bemanning nog steeds in. Onder het genot van een glas bier praatte men wat van zich af. Ook werd er verzocht om een kerkdienst aan boord waarbij de machinekamer met wijwater besprenkeld moest worden. Uiteraard is aan dit verzoek voldaan. Het is immers een beproefde methode om bij te dragen de angst te overwinnen waar iedere zeevarende mee te maken heeft.

Leon Rasser