

Flie

Op grote tankerschepen tref ik ze regelmatig aan: te midden van officieren uit de Filippijnen, India of voormalige Sovjetstaten werkt een enkele Chinees. Als ik hen vraag waarom ze zo zonder landgenoten aan boord zijn, krijg ik vage antwoorden. Als ik mijn vermoeden uitspreek dat ze later een goede walbaan zullen vinden door hun kennis over te dragen op hun landgenoten, beginnen ze te glimlachen en zeggen verder niets.

Aan boord van een tanker van nog geen vier maanden oud merk ik dat de lokale 'spioneerchinese' ook alles wil weten over het zeemanswelzijnswerk. Of de bus naar en de wifi in het zeemanshuis 'flie' is en of het echt waar is dat een telefoongesprek naar zijn land, ongeacht de duur, echt maar 9 cent kost (dollal ol julo?).

Aan boord van hetzelfde schip raak ik ook in gesprek met een Filippijn. Hij vertelt mij dat hij de volgende dag vervroegd zal worden afgelost omdat zijn moeder onverwacht is gestorven. Dit terwijl zijn vader nog geen jaar geleden is overleden.

Een deel van de bemanning leeft mee en er wordt opgemerkt dat nog niet zo lang geleden ook al iemand van boord moest gaan door de dood van een van zijn kinderen. Voor velen staat vast dat dit allemaal geen toeval is. Feit is namelijk dat toen het schip van de werf is gehaald, het niet is gezegend. De Hindoeïstische kapitein zou hier niets van begrijpen. Aangezien we in Amsterdam een goede relatie onderhouden met de priesters van het Begijnhof, bood ik de bemanning aan te proberen de zegening in Amsterdam te organiseren.

De kapitein bleek onmiddellijk bereid mee te werken aan de plechtigheid. Dat de priester voor de bewezen diensten 'betaald' kon worden met een deel van het proviand was voor hem makkelijk, maar geen breekpunt. Ook was hij bereid het woord te voeren bij een deel van de ceremonie.

Dezelfde avond arriveerde ik met een priester. Een verrassend groot deel van de bemanning stond al te wachten. Dat het om mensen ging met een verschillende godsdienstige achtergrond maakte het bidden, zingen, spreken en de processie extra bijzonder. Na afloop was de priester behoorlijk vermoeid. Hem was dan ook gevraagd om vrijwel elke hut met wijwater te besprenkelen. Toen dit werd opgemerkt schoot me te binnen dat waarschijnlijk alleen die van de Chinees was overgeslagen. Zou dat zijn omdat ik hem die ochtend niet verteld had dat ook deze vorm van hulp voor hem 'flie' is?

Leon Rasser