

Plaatjes

Dingen zijn vaak niet wat ze lijken. Zo wordt het werk van een havendominee ‘bijzonder’ genoemd terwijl het vaak lijkt op dat van mijn collegae aan de wal. Zoals er bijvoorbeeld bij huisbezoeken naar voortuinen gekeken wordt, kijk ik naar hoe het dek erbij ligt. Ook krijg ik bijvoorbeeld net zoals ‘gewone dominees’ heel wat foto’s te zien.

Afgelopen week bezocht ik een tanker dat gezien de tijd van het jaar bijzonder slecht in de verf zat. Mijzelf voorbereidend op een bedompte lucht en stoelen waar de zittingen van zijn versleten, kwam ik echter binnen in een prima accommodatie. Toen een zeevarende me foto’s liet zien, werd ik voor de tweede keer verrast. I.p.v. echtgenotes en kinderen zat ik te kijken naar een dikke stalen scheepsdeur waar een enorm gat was in gemaakt. Toen ik vroeg hoe het mogelijk was zo’n opening te maken werd mij verteld dat er gebruik was gemaakt van tientallen kogels van een AK 47 geweer! Het schip was overvallen geweest door piraten. Gelukkig had de bemanning zich kunnen opsluiten in een ruimte waar de bandieten niet binnen konden komen. Vanuit die ruimte is met zendapparatuur ook succesvol om hulp gevraagd. Amerikaanse mariniers hebben het schip bevrijd.

Tijdens het praten over dit ingrijpende incident kwam op een gegeven moment ook de reden van het ongeverfde dek naar voren. Het schip had maanden rond de golf van Aden gevaren en in dit gevaarlijke gebied mag natuurlijk niemand aan dek werken. Inmiddels waren er extra schilders aan boord en zo bleek maar weer eens dat dingen vaak niet zijn wat ze lijken. Ook niet voor een koopvaardijpredikant.

Dominee Leon Rasser